

לזמן הזה: ברור אתה ה' אלוהינו מלך העולם שיחלה מחוכמתו לראיו:

טָפְס הַרְשָׁמָה לְהַבְרַת הַבְּשׂוּת קִזְכִּי הַרְבִּים

"כָּל הַפְּזָה אֶת הַרְבִּים אֵין חֶסֶד בָּא עַל יָדוֹ וְכָל הַפְּחִיָּא אֶת הַרְבִּים אֵין מְסַפְּרִין בְּיָדוֹ לַעֲשׂוֹת תְּשׁוּבָה לְהַקְרִיא לְמִשְׁפָּחָה סָבִיב הַשְּׁלֵחַן בְּאַרְוַחַת הַשְּׁבֵת" לְהַגְדִּיל תּוֹרָה וּלְהַאֲדִירָה

וְהִנֵּה יוֹם אֶחָד הוּא יִתְעַל ה' לֹא יוֹם לֹא לַיְלָה וְהִנֵּה לַעֲבֹד יְהוָה אִיר:

קול הרעם מס' 474 התשע"א



ברור אתה ה' אלוהינו מלך העולם שיחלה מחוכמתו לראיו:

שער טיטוס

לדעת מראש כי אנחנו מוגבלים. אבל יש דברים שאנחנו יודעים מראש והם כללים כמו שכתוב לנו במקורות, אבל הפעם אני רוצה להביא לפניכם את סיפור שער טיטוס יש"ו

שער טיטוס

שער טיטוס, עוד אחד מהסמלים המוכרים של רומא. את השער הקימו הקיסר אספסינוס ובנו טיטוס לזכר דיכוי המרד של יהודה נגד הרומאים בשנת 70 לספירה, והרס ירושלים ובית המקדש. השער מעוטר פיתוחי אבן, המתארים שבויים יהודים נושאים על גבם את אוצרות בית המקדש, בתהלוכת הניצחון שנערכה ברומא. התבליטים על השער מראים היטב את ביזת בית המקדש, כאשר החיילים הרומיים נושאים על גבם את הסמלים היהודיים המוכרים מתוך המשכן. האוצרות הללו, שכללו גם את מנורת שבעת הקנים, נשמרו במקדש מיוחד, ונבזזו על ידי שבט הגותים שפשט על רומא ובזז אותה במאה הרביעית לספירה. למרות התחושות הפטריוטיות, זהו אתר מרשים במיוחד, והוא משתלב בנוף העירוני של רומא כאילו היה חלק מרומי הגדולה של פעם.

נירון קיסר בורח

כשהגיע נירון קיסר לירושלים, זרק חץ לצד מזרח, אולם החץ חזר ונפל בירושלים. זרק חץ לצד מערב, חזר החץ ונפל בירושלים, וכך לארבע רוחות העולם. מכך הבין שה' ייתן את ירושלים בידו, אולם עדיין היסס אם להלחם בה או לא. ראה נירון ילד קטן, אמר לו: "פסוק לי פסוק מתורתכם". אמר לו הילד: "ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישראל" (יחזקאל כ"ה, י"ד). פחד נירון קיסר ואמר: "הבורא רוצה להחריב את ביתו, ובחר בי להיות שליחו הרע, אולם אחר כך יתנקם בי". מיד שלח שליח אחר והוא עצמו נמלט והתגיר. לימים, יצא מצאצאיו רבי מאיר בעל הנס. תעשו מה שנירון קיסר גוי עשה!! הקשיב לסביבה ופעל לפי הסימן שנתן לו ילד יהודי.

הקשר היהודי לשער טיטוס בעת החדשה

מצעד יהודי רומא לכבוד הכרזת מדינת ישראל סמל מדינת ישראל ובמרכזו מנורת שבעת הקנים כפי שהיא מופיעה בשער טיטוס. יהודי רומא נהגו לא לעבור תחת שער טיטוס. הם חרגו מנוהג זה ביום ההכרזה על הקמת מדינת



שאלו תלמידיו את רבי יוסי בן קיסמא: אימתי בן דוד בא? - אמר: מתיירא אני שמא תבקשו ממני אות. אמרו לו: אין אנו מבקשין ממך אות. - אמר להם: לכשיפול השער הזה **(רש"י של עיר רומי, שבעיר רומי היה אותו שער.)** ויבנה, ויפול, ויבנה, ויפול, ואין מספיקין לבנותו **(רש"י פעם שלישית.)** עד שכן דוד בא.

אמרו לו: רבינו, תן לנו אות! - אמר להם: ולא כך אמרתם לי שאין אתם מבקשין ממני אות? - אמרו לו: ואף על פי כן. אמר להם: אם כך - יהפכו מי מערת פמייס לדם, ונהפכו לדם. בשעת פטירתו אמר להן: העמיקו לי ארוני, שאין כל דקל ודקל שבבבל שאין סוס של פרסיים נקשר בו, ואין לך כל ארון וארון שבארץ ישראל שאין סוס מדי אוכל בו תבן. אמר רב: אין בן דוד בא עד שתתפשט המלכות הרשעה על ישראל תשעה חדשים, שנאמר מיכה ה' לכן יתנם עד עת יולדה ילדה ויתר אחיו ישובון על בני ישראל. תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צח עמוד א

תמיד שואלים אותי תגיד למה אתה מפרסם מהתנ"ך ומהמקורות תמיד אחרי שהדברים קורים? התשובה לכך ארוכה אבל בגדול אנו מקבלים סימנים מהנביאים ואו מהמקורות ולא תמיד אנו יודעים לקשור את זה אלא רק לאחר שהדברים קורים וזה לא ממעיט מגודל הגילוי, כי מי שכתב בתורה לפני 3300 שנה על היטלר יש"ו ועל השואה איך נדע לפני? בכוחות הרוחניים העלובים שלנו שיום אחד ייולד פושע כזה? ולכן לא היית אפשרות

לזמן הזה: ברור אתה ה' אלוהינו מלך העולם שחלה מחוכמתו לראינו:

צורה אחרת ואז זה יהיה האות עבורנו.

ובכלל מדוע אנחנו צריכים אותות וסימנים?

משום שהתגלות משיח צדקינו תגרור אחריה שני דברים הגמרא מסכת סנהדרין דף צז עמוד א אומרת שלשה באין בהיסח הדעת, אלו הן: משיח, מציאה, ועקרב. כלומר כלומר יהיו כאלה שמשיח יהיה בעבורם כמו מציאה וכשאדם הולך ברחוב ולפתע הוא מוצא יהלום ענק או ערמת שטרות הוא שמח כך הוא יהיה שמח במשיח ולעומת זו יהיו אנשים שהמשיח יהיה מבחינתם בבחינת עקיצת עקרב שורפת!! וכל זה תלוי באדם איך שהוא מכין את עצמו לקראת המשיח והסימנים שאנו מפרסמים מידי פעם באים להודיע ליהודי תעצור!!! תתחיל לעשות חשבונות איך אתה רוצה להיתפס עם התגלות המשיח כמציאה או כנשיכת עקרב? וכדי שאנשים לא יגידו למה לא אמרתם? למה לא הזהרתם? באם כל הסימנים ששולח לנו ה' יתברך ובעזרת ה' ממש בקרוב ייפול שער טיטוס בפעם השלישית ואני מקווה שזה יהיה סימן כזה שגם העיוורים שבנינו לא יתכחו לו.

עוד סימן שראיתי ועד היום לא הבנתי אותו כראוי כתוב בסנהדרין דף צז עמוד אבששית - קולות, בשביעית - מלחמות. במוצאי שביעית - בן דוד בא. ועד היום הפרוש היה קולות מלחמה בשנה השישית לשמיטה אבל ראיתי שבחסידות לא קושרים את הדברים לספירה של שנת השמיטה אלא לסדר מאורעות שיתרחשו אם כך שבשנה השישית יהיו קולות! והיום כשאני רואה את התהפוכות במזג האוויר, כאשר בחודש האחרון מתרחשות סופות רעמים בחודש ניסן ואייר!! דבר שלא זכור לי. ועכשיו ממש יש סופות ברקים ורעמים בתל אביב. חשבתי לעצמי זהו יכול מאוד להיות כשהגמרא מדברת על קולות אלו קולות רעמים וייתכן שהשנה הזו באופן חריג יתרחשו גם בתוך הקיץ סופות רעמים ואולי אלו הקולות שעליהם מדברת הגמרא אם כך האר כבר ידוע ומוכן הזמן יעיד.

בברכת שבת שלום עוזי עזרא מִזְרְחֵי כ"ר המצפה לגאולה שלמה עכשיו ממש א.ו.ס.ו. ב.ל.א.ו.י.ל.א.

להצלחת ולשמירת לני בת מירי, ויוסף בן גרציה יהודי קראת את המאמר, אנא אל תחזיר לגניזה. זכה יהודי אחר ושים לו את המאמר בתיבת הדואר שלו כי לעולם לא נדע איזה שינוי יכול לעורר מאמר בלב אדם.

למפאת כל חולי עמו ישראל. ובכללם: מוריה בת לאורה, נהוראי בן לירון, לירון בן רחל קובל שיכה בת אילנית מיכאל בן אסתר, מול בת רחל, שושנה בת רחל, לגילי חיה בת איריס, אסתר בת ימנה, יפה בת אלגרה, מאיר חי חייאוב בן בלרית, כנרת בת ציפורה, לאה תרניה, ירוחם בן בלה, עלילי בן גלית רומיה בת נעמי לימור בת אסתר, חגית בת יהודית, מענדל אלעזר בן סוזן, גרציה בת אלגרה, ברוך בן לינדא חגי דוד בן אורה, מולה בת איוון, יעקב בן גוטה, אברהם בן חנה, נומר בן שולה, לימור בת אסתר, בר בת שרה, נוי בת ורד, אילנית בת זיווה, מור בן מיכל, **ולוזה של בני ובנות ישראל ובכללם:** קובל שיכה בת אילנית, מיכאל בן אסתר, חסד בת מיכל, שירלי בת מיכל, שמרית בת כיימון. שמואל בן ויקטוריה. אורית בת אלגרה. שילנה בת נרציה, יוסף בן יפה. אתי בת שונטל. אסתר בת סיקה, דורית בת רות, שמעון בן אינה

לזנע קודש בר קיימא: קרין בת אילנית, דני בן חמו, לזנע בר קיימא אמן! ושמעון מוסה לירון לירון הוריס פס 221 **לזנעו נשות עם ישראל ובכללם:** לינדא בת פרידה, בכורה בת שמחה, פרידה בת פרח, סולי קסטון בן שמחה, מרי בת סול, ולכל נשות בית ישראל שאין מי שיוציאן להצלחת משיח צדקנו. ולהתגלות עכשיו שלום חי בן משה, שאול לוי בן שמחה, עזרא בן חנה, ברוך בן פרידה חיים מוריס בן אלגרה שמחה, ויקטוריה חיה בת יאוסה שבאבו, איסמאל בן רודולף, שלומית בת מרים, נעמי בת יהודית, יונה בת שרה, משה בורי בן זכריה, אסף בן רוט, משה אילון, ושיר לאה בת ציונה. ליוו בת אולגה, עזיהו בת סוליקה. שרון רפאלי בת נורית, משה לוי בן רחל, אנגיל בת פנחס ונאה, מוריה בת יוסף נחמיה בן רחל ומשה חיים, מישל בן שמחה, יעקב בן אסתר, אורי בן שמריה. גדליה בן מאיר, אליהו בלוקה בן חנה, יוסף רפאל חי בן פורטונה, אלעזר בן חנה, נחום בן אסתר, חי אל בן אסתר, בנימין אלבז בן אסתר, שמחה בת רחל, יוסף טוב בן פרידה, אהרון בן פרידה, זינה בת דבורה ויקטור בן סול, לינדא בת פרידה, גיטל להצלחת משיח צדקנו. ולהתגלות עכשיו ממש!!!! לאחדות עם ישראל

שבת אמר תשע"א הוצאה לאור "חברת המטות מזכי הרבים" קול הרעם **נא להפיץ בכל מקום שאפשר!!! ותבואו על הנבקה נא לשמור על קדשת הגליון** נפח להודיע את העלון מאתרי "שער הסימנים" <http://www.myib.co.il/kh.htm> מפעננים להפיק את הדף ותקשרו 054-3331077 עזרי

ישראל, ה' באייר תש"ח. הם צעדו מתחת לשער, אבל בכיוון ההפוך שצעד מצעד הניצחון של טיטוס, מהפורום רומאנום, דרומה, לכיוון ארץ ישראל. בכך באה לידי ביטוי השיבה מהגלות למולדת העתיקה.

בשנת 1949 נבחר סמל מדינת ישראל שעוצב על ידי האחים גבריאל ומקסים שמיר, ובמרכזו - מנורת שבעת הקנים כפי שהיא מופיעה בשער טיטוס.

טיטוס וסופו עפ"י מסכת גיטין

כאשר כבש טיטוס את בית המקדש, בעל פרוצה על ספר תורה בקודש הקודשים, ולאחר מכן דקר את הפרוכת, אשר הזילה דם. מכיוון שכך, סבר שהרג את אלוהי ישראל.

ובדרכו לרומי על ספינותיו החלה סערה קשה בים וחיישבה להטביע את טיטוס ואז הוא נעמד על ירכתי הספינה פנה לקדוש ברוך הוא ואמר לו אני יודע שאתה גיבור על הים הטבעת את פרעה במים וגם את סיסרא אבל בוא תלחם איתי על היבשה!!

כך נענש טיטוס: יצתה בת קול ואמרה לו: רשע בן רשע בן בנו של עשו הרשע! בריה קלה יש לי בעולמי ויתוש שמה, עלה ליבשה ותעשה עמה מלחמה. עלה ליבשה, כשהגיע לרומי יצאו כל בני רומי וקילסוהו: כובש הברברי! מיד הסיקו לו את המרחץ ונכנס ורחץ. כשיצא מזגו לו כוס יין. בא יתוש ונכנס בחוטמו וניקר במוחו שבע שנים. (גיטין נ"ה - נ"ז).

והיתוש ניקר לו בראש יום ולילה זה שיגע אותו, יום אחד עבר בשוק ליד נפח שהכה ברעש גדול על ברזל והיתוש נבהל והפסיק לנקר בראשו של טיטוס, ואז חשב טיטוס הנה לי מרפא, והביא נפחים לארמונו שהיו דופקים ומרעישים יום ולילה, ומסופר שנתן להם כסף רב ואם היה הנפח יהודי טיטוס לא שילם לו ואמר ליהודי מספיק שאתה רואה אותי סובל זה השכר שלך, ולאחר זמן קצר טיטוס מת ואנשיו ניתחו אותו בראשו והוציאו ממנו יתוש בגודל של ציפור דרוו.

מקרה מחלתו של טיטוס מצוי אף במקורות נוצריים. "יתושו של טיטוס" הפך לביטוי לרעיון טורדני המציק לאדם ללא הרף.

עכשיו נחזור לשער טיטוס, במקורות שהבאתי למעלה נותן לנו סימן רבי יוסי בן קיסמא מתי משיח בא – ואומר בפרוש: לכשיפול השער הזה (רש"י של עיר רומי, שבעיר רומי היה אותו שער.) ויבנה, יפול, ויבנה, ויפול, ואין מספיקין לבנותו (רש"י פעם שלישית.)

כלומר אומר לנו רבי קיסמא ששער טיטוס יפול שלש פעמים ולאחר הפעם השלישית שהוא יפול זה יהיה הסימן להתגלות משיח בן דוד וכל הסימנים מראים כי ממש בקרוב אנו נראה איך השער הזה שברומי נופל ברעידת אדמה או בכל

ברור לראות את הסימנים והתקוותה של העדה הישראלית, ה' יתברך מלך העולם שחלה מחוכמתו לראינו: בברכה נא לשמור על קדשת הגליון

ברור לראות את הסימנים והתקוותה של העדה הישראלית, ה' יתברך מלך העולם שחלה מחוכמתו לראינו: בברכה נא לשמור על קדשת הגליון